

ROTARY VE TOPLUM



Ekrem YAZAR
GDB Trabzon Rotary Kulübü*

Rotary özünde toplumsal bir kuruluştur. Çünkü toplumu ile bütünleşemeyen ve bireyci veya sınıfsal özellik gösteren Rotary kuruluşları uzun süre varlığını sürdürmemiştir. İçine kapanık, toplantı gününden, toplantı gününe kendisini Rotaryen olarak anımsayan kulübün üyeleri kendilerini toplumdan soyutlamışlardır. Dolayısıyla toplum bu güzel kuruluşu tanıyamamış ve değer de vermiyordur.

Bence ülkemizde Yunus Emre, Mevlana gibi kendini topluma adanmış insanlar ne ise ABD'de de Rotary'nin kurucuları odur. Bir farkla. Paul Harris ve arkadaşları sevgilerini bir kuruluş aracılığı ile göstermişlerdir. Çünkü onlara göre iki kişi bir kişiden her zaman üstündür. Paul Harris ve arkadaşlarının toplumsal ve ruhsal yapıları incelendiğinde görülüyor ki onlar da tıpkı Yunus ve Mevlana gibi içleri sevgi doludur. Çünkü onlar da barıştan, sevgiden yanadırlar. 19 yüzyılda ABD devletleri toplumsal barışı sağlamış değildi. Irk savaşları, sınıfsal savaşlar sürüp gitmekteydi. Rotary bu toplumsal gerginliğin ve toplumsal uyuşmazlığın içinden doğmuş ve topluma barışı sevgiyi götürmek istemiştir.

Ülkemizde de Rotary sevgi ve barış işlevini yerine getirmek zorundadır. Bunu başarmak temel görevidir. Ne yazık ki bu konuda başarılı değiliz. Elbette ki bu oluşumu engelleyen dini, siyasi ve ekonomik engeller vardır. Çıkarına dokunan ve kandan gerginlikten nasiplenmiş insanları aşmak zordur. Rotary aleyhine çaba gösteren bu kuruluşlar, toplumsal açıdan elbette ki Rotary'den çok güçlüdürler. Toplumda daha etkilidirler. Toplumun inançlarını sömürerek kendi varlıklarını etkili kıl-

maktadırlar. Bunun yanında ekonomik yapı da Rotary'de üyeliği engelleyici bir unsurdur. Bizde 12 bin kişiden bir kişi Rotaryen'dir ama Finlandiya'da her üç yüz kişiden biri Rotaryendir. Çünkü bizde kişi başına düşen ulusal gelir 10 bin dolar civarında, Finlandiya'da ise 48 bin dolardır.

Bunların ötesinde bizim de kusurlarımızı dile getirmek de görevimiz. Her zaman da yazarm GDG Orhan Karul Rotary dergisinde bir tespitini dile getirmişti. **"Toplum bizi sevmiyor. Çünkü toplum bizi tanımıyor."**

Sevgi, her yaştaki insanın gereksinimidir. Çocuk da büyük de bu açlığı her zaman içinde duyar. Ama bunu çocuklar dışa vurur, büyükler ise içinde yaşatır. Freud diyor ki, **"Bir çocuk yaramazlık yaptığı zaman annesinin onu cezalandırmasını beklermiş. Çünkü annesinin öfkesi geçince onu yeniden daha çok seveceğine inanmış."**

Sevgi böyle bir şey. Toplumların da sevgiye barışa gereksinimleri yok mu? Toplumu oluşturan insanların yüzlerinin güldüğünü, gülüp oynadıklarını görmek her barışsever insanı sevindirir. İsa'dan iki bin yıl önce yaşayan Heceato şöyle demişti **"Sana içinde ilaç, ot ya da içinde büyücü tılsımı olmayan bir aşk iksiri göstereceğim, eğer sevmek istiyorsan sev."** İşte biz Rotaryenler de topluma aşk iksiri göstermek için çaba sarfetmek zorundayız. Çünkü toplumun bizi sevmesini istiyorsak önce biz toplumu sevmek zorundayız. İşte o zaman üye sayımız da artar ve biz de mutlu oluruz.

Topluma sevgi yayalım, toplumdan sevgi alalım.

Rotaryen sevgilerimle